

Mustafa Hasan – praktikant vårterminen 2020

Vad har du för arbetsuppgifter på ambassaden?

Arbetsuppgifterna var mer kvalificerade än jag hade räknat med, redan första veckan fick jag gå på ett möte för ambassadens räkning (dock inte representera ambassaden, det gör bara de anställda). Det var litet som att kastas i ett hav och bli tillsagd att lära sig simma direkt, men jag tycker om utmaningar så det passade mig perfekt. Sedan fick jag en del ansvar för att bevaka den ekonomiska situationen i Jordanien eftersom jag är nationalekonom. En hel del projektverksamhet blev det också tillsammans med min handledare och politiska sektionen som bland annat ansvarar för jämställdhets-, klimat- och demokratifrågor. Dessutom var det förstås speciellt att arbeta för en ambassad då Covid-19-krisen bröt ut. Under nedstängningen jobbade vi alla hemifrån och arbetsuppgifterna ändrades också.

Hur är det att vara praktikant på ambassaden?

Jag hade ganska höga förväntningar men ambassaden lyckades faktiskt överträffa dem. En bra ledning, trevliga kollegor och ett viktigt uppdrag är saker jag verkligen har uppskattat här. Något jag har tagit till mig är ansvaret av att representera något större än sig själv. Här är jag inte bara Mustafa, här är jag en del av Sveriges utrikespolitik och det jag gör kan påverka Sveriges anseende utomlands.

Kan du beskriva din bakgrund?

Jag har studerat nationalekonomi och statsvetenskap samt har en bakgrund i svenska militären. Dessutom hade jag arbetat i ett par år som projektsamordnare för Göteborgs stad när jag kom till ambassaden och det visade sig vara mycket värdefullt. Jag kunde lättare ta över uppgifter eftersom jag redan hade litet koll på projektledning.

Har du några tips till dem som vill söka en praktikplats här?

Bara sök! Det kan hända att det inte passar alla att arbeta på en ambassad, men det vet man först när man har provat. Språkkunskaper är viktiga så skriv bara att du kan prata arabiska om det verkligen är så. Ett annat tips är att läsa på så mycket som möjligt innan man påbörjar sin praktikperiod. Självtittade jag på en mängd dokumentärer och läste böcker om Jordanien innan jag kom hit, och det kändes verkligen att det lönade sig att vara påläst.

